

Beste allemaal,

Ik ben, zoals alle jaren,  
ook in Elburg weer beland  
met een stevig leger Pieten  
en cadeautjes in de hand.

Vrij veel snoep en pepernoten,  
spelletjes voor groot en klein,  
maar zo af en toe mag 't ook wel  
een ietsiepietsie groter zijn!

'k Heb een ijzersterk geheugen,  
al ruim zestienhonderd jaar,  
en soms vragen dan de mensen:  
hoe speelt u dat eigenlijk klaar?

Och, het is heus niet zo moeilijk:  
met een boek of met een spel  
kan men z'n geheugen trainen.  
Heus, dan lukt het meestal wel.

Hier in Elburg staat een voorbeeld  
van wat ik hiermee bedoel:  
een herinnering levend houden  
doet men hier, in deze sjoel!

Daarom is het ook geweldig  
dat de kind'ren hier nu zijn  
om te leren van 't verleden  
voor jong en oud, voor groot en klein.

Ik ben voor de sjoel gaan zoeken  
en ik heb iets moois bedacht:  
'k heb voor meer moderne lessen  
dit cadeautje meegebracht.

Hiermee kan men leuker leren,  
dit is aangenamer koek  
en het is een stuk moderner  
dan een schoolbord of een boek...

Sint Nicolaas.